

Ga je in 2023-2024 mee op weg naar de eerste communie?

Is “geloven” belangrijk in jullie gezin?

Willen jullie met Jezus Christus op tocht gaan, Zijn leerling worden, Hem ontmoeten?

Hebben jullie kinderen met wie jullie samen die Jezus-tocht willen gaan,

kinderen die in 2024 de leeftijd van 7 jaar bereiken of die gestart zijn in het eerste leerjaar?

Beste ouders van kandidaat-eerstecommunicanten

Als jullie met je kind op weg willen gaan naar de eerste communie, dan betekent dit dat jullie nu, met jullie gezin, ouders en kind samen, een “keuze – geloofskeuze” willen maken.

De parochie in Maldegem wil jullie daarin begeleiden. De voorbereiding en de viering worden dus niet georganiseerd vanuit de school en zijn dus niet schoolgebonden!

Omdat jullie écht te weten zouden komen waar jullie voor kiezen, willen we jullie, ouders, eerst uitnodigen op een infoavond (dus ZONDER de kinderen).

Deze infoavond gaat door op dinsdag 17 oktober 2023

om 19u30

in de St.-Barbarakerk (Maldegem centrum)

Je krijgt uitleg over

- wat er in de aanloop van de eerste communie van jullie als ouder, eerstecommunicant en gezin verwacht wordt
- het jaarprogramma van het eerstecommunietraject
- hoe je kan inschrijven

We beantwoorden graag jullie vragen.

Alvast van harte welkom!

Hilde (verantwoordelijke voor catechese), parochieassistente Annie en pastoor Luc

Ter info:

Alle administratie wordt opgevolgd vanuit ons parochiesecretariaat

info@kerkinmaldegem.be - 0465 07 91 32

Met andere vragen kunnen jullie terecht bij Hilde De Munter (0486 20 91 34)