

LIEDJES & VERSJES

K2-3A

SCHOOLJAAR 2021 – 2022
JUF LIEN



VBS De Papaver

ALGEMENE LIEDJES

Dag vriendjes, dag vriendinnetjes!

Dag vriendjes, dag vriendinnetjes
schudden met je billetjes.

1, 2, 3 in de handen klappen
wij kunnen al een beetje rappen.

Elke dag komen wij hier spelen,
samen delen, samen leren.

Hou je klaar op je stoel
onze klas is supercool!

(Bron: DJ – Gspot – Goedemorgen Rap)



De dagen van de week.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

En vrijdag

Met zaterdag en zondag erbij

Heb je zeven dagen op een rij.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

En vrijdag

Met zaterdag en zondag erbij

Heb je zeven dagen op een rij.

(Bron: Kabouter Plop – dagen van de week)



Kijk omhoog, hoe wordt het weer?

De dag begint, lekker op te staan
kijk in de lucht, wat doe ik aan?

Grijze wolken of zonneshijn
regen, sneeuw wat zal het zijn?

Korte mouwen of jasje aan,
binnen blijven of naar buiten gaan?

Elke dag, keer op keer:
'Kijk omhoog, hoe wordt het weer?!'

(Bron: DJ – Gspot – Weerlied)



Verjaardagslied – Hi ha hartelijk gefeliciteerd

Hi ha hartelijk gefeliciteerd
we hebben voor jou dit liedje geleerd.

Nu ben jij jarig dus jij trakteert
hi ha hartelijk gefeliciteerd.

Hieperdepiep hoera,
hieperdepiep hoera,
Hi ha hartelijk gefeliciteerd!



Krullenbollied

Hé doe je mee met Krullenbol?
Lekker bewegen op 'do re mi fa sol'.
Ja, doe je mee met Krullenbol?
In de lucht, op papier en de hele wereld vol!

Maak je groot, maak je klein.
Teken krullen of een lijn.
Handen hoog, handen laag.
Krullenbollen doe ik graag!

Hé doe je mee met Krullenbol?
Lekker bewegen op 'do re mi fa sol'.
Ja, doe je mee met Krullenbol?
In de lucht, op papier en de hele wereld vol!

Hier mijn buik, daar mijn rug.
Op de tippen en terug.
Teken vlug en teken graag.
Krullenbollen doe ik graag!

Hé doe je mee met Krullenbol?
Lekker bewegen op 'do re mi fa sol'.
Ja, doe je mee met Krullenbol?
In de lucht, op papier en de hele wereld vol!

Knik je knieën, schud je kont.
Teken cirkels in het rond.
Het wordt super leuk vandaag.
Krullenbollen doe ik graag!

Hé doe je mee met Krullenbol?
Lekker bewegen op 'do re mi fa sol'.
Ja, doe je mee met Krullenbol?
In de lucht, op papier en de hele wereld vol!



THEMA LIEDJES

Thema: 'Jarig' - Krullenbol

Lied

Hiep, hiep, hiep hoera
Hiep, hiep, hiep hoera
Lang zal hij leven in de gloria.

We dansen en we zingen, ooh wat zijn we blij!
We vieren straks een feestje, de jarige ben jij!

Hiep, hiep, hiep hoera
Hiep, hiep, hiep hoera
Lang zal hij leven in de gloria.

We eten en we drinken, smullen van de taart.
We geven een cadeautje en ook een mooie kaart!

Hiep, hiep, hiep hoera
Hiep, hiep, hiep hoera
Lang zal hij leven in de gloria.

We juichen en we lachen, zet een feestmuts op.
We gaan er aan beginnen, de boel staat op zijn kop!

Hiep, hiep, hiep hoera
Hiep, hiep, hiep hoera
Lang zal hij leven in de gloria.



Thema: 'Herfst – Bouwen'

Lied - Paddenstoel – Kapitein Winokio

Paddenstoelen in het bos,
paddenstoelen naast het mos.
Paddenstoelen groot en paddenstoelen klein
zouden het de huisjes van kabouters zijn?

Paddenstoelen met een schouw,
in het vroege ochtenddauw.
Pinnenmutsen groot en pinnenmutsen klein
zouden pinnenmutsen van kabouters zijn?

Paddenstoelen overal
en met de juiste lichtinval
zie je de kabouters in de tuin!

(Bron – 'De herfst van kapitein Winokio)



Thema: 'Herfst – Bouwen'

Lied - Een dikke spin – Kapitein Winokio

Een dikke spin zit in mijn kamer
Wacht! Waar is de hamer?
Ik klop die spin helemaal dood,
want ze is zo groot!

Maar allez, wat doe jij nu toch?
Da's een heel kleine spin.
Neem een handdoek, zet ze buiten
en ze komt er niet meer in

Leg die hamer op de tafel
adem in en adem uit.
Spinnen moet je laten leven
laat dat spinnetje vrijuit.

(Bron – 'De herfst van kapitein Winokio)



Thema: 'Sinterklaas & Zwarte Piet'

Lied - De pieten staan op

's Morgens vroeg om kwart voor zeven wat een pret!
Alle nieuwe zwarte pieten komen uit hun bed.
Ach, die pieten zijn zo moe, ze willen nog wat slapen.
Kijk, hun ogen zijn nog toe ze lopen steeds te gapen.

Kijk daar komt de pietenmeester aan!
1, 2, 3, 4 komt er nog wat!

Armen strekken, 1, 2, 3.
Met de neuzen naar de knie.
Zet je handen in je zij, geef je handen allebei.

Tralala tralala tralala

(Bron – 'Kleuterwijs')



Thema: 'Sinterklaas & Zwarte Piet'

Versjes: De handjesklap

Un, dos, tres 1 - 2 - 3

Een raket,  een poppenbed, 

een trompet  en een klarinet. 

Een pluchen beer  en nog veel meer

want u komt toch maar één **1** keer!

Een bellenblaas,  wat speculaas 

en voor mijn mama  nog wat bloemen  in één vaas.

Gooi dat maar gouw door onze schouw, 

 Sinterklaas ik hou van jou!

Maar een chocolade ei  dat hoeft er toch niet bij

want dat brengt de paashaas  wel voor mij!